

Biografi över Elsa Mathsdotters äldsta dotters Ingrid-Marias familj

Inledning

Historier som har intresse och betydelse för helheten har fått komma till fjärde generations ätlingar. Detta är ett dokument som kommer att fyllas på efter hand som fakta kommer in. Det finns inte så mycket om Bernard och Emelias familjer än.

I denna släktöversikt av Elsa Mathsdotters äldsta dotter i hennes andra äktenskap med Johan Svensson vill jag också belysa den kontakt som fanns mellan Ingrid-Marie och Elsa Mathsdotters yngsta dotter Hedvig. Vid flera tillfällen kommer det fram att deras bägge barn har gemensamma intressen. Så inte bara att en av Hedvigs söner gifter sig med Ingrid-Maries barnbarn utan även Hedvigs dotter Ebba och hennes man Fredrik hjälper Ingrid-Maries barn, de som återkommer från USA. Samt att det finns en överbryggande kontakt mellan familjerna. Till stor hjälp har varit Ingrid-Maries ättingar i både USA och Sverige som bistått med matrial.

Tina Perry, Janet Whinters, Jennifer Schulz, Joyce Diaz. Mary Carlton Powers, Scott Dallas, Tamara Winberg.

Ättingar i Sverige som bidragit med matrial -Sven Gunnar Lindersson, Inga Sunden, Mia Thornberg, Sixten Vinberg, Leif Olausson, Bodil Mårtensson och Ingrid Magnusson.

Ingrid-Marie (Johansdotter) Vinberg- 1844-08-20 - 1926-11-04

Elsa Mathsdotters äldsta dotter med Johan Svensson fick nu efternamnet Johansdotter. Så var namnlagarna på den tiden. Hon växte upp med sina två halvsyskon och sina bägge bröder Carl och Mattis. Senare kom också Hedvig när Ingrid-Marie var 12 år.

Karlskrona, staden hon flyttade till från byn Fridlevstad var Sveriges största militärstad.

Här byggdes och utbildades nästan hela svenska flottan. Eftersom Sverige hade en värnpliktsarme skulle alla unga män utbildas för krigstjänst. Unga män kom från hela Sverige. Det var nog så Ingrid-Marie träffade Bernard från Göteborg. Bernard var född i Angered på den tiden en socken nordväst om Göteborg. Den 12 år yngre systemen Hedvig anställs som piga i familjen. De gifter sig i

Karlskrona och får fyra barn.

Hilda 1872

Victor 1874

Bernard 1876

Amelie 1880

Någon gång under 1880 talet flyttar de till Göteborg. Bernard är skomakare. Men står som andra yrken också i Göteborg. Möjligt en mångsysslare.

Barnen växer upp och bilda egna familjer. Hilda och Victor emigrerar till

USA. Under senare delen av 1800 flyttar familjen runt i Göteborg. Slutligen hamnar dom på Hisholmen där Bernard också har sin skomakarverkstad. Det var en välkomnade atmosfär runt paret Vinberg. Vid bekymmer öppnade dom sitt hem för barn och släktingar.

Bernard Vinberg

Det går inte med säkerhet att bekräfta Bernards ursprung. Alla data säger han föddes i Angered 1845. Angereds födelsebok är han inte med. Han dyker upp i Göteborg som trettonårig skomakarlärling. Han bor där ensam, men troligt är att någon i närheten är bekant. Hans första tid i livet är döljt i dunkel. 1864 flyttar han till Karlskrona och tar värvning som marinsoldat. Finns också en notering att Bernard avvikit utan tillstånd från sin tjänst. 1873 tar han avsked från marinen och har då hunnit gifta sig med Ingrid-Marie och fått sitt första barn.

I början på 1880 talet flyttar familjen till Göteborg. Under några år bor de på Andra Långgatan i Landala (Numera riven) Hit flyttar även Ingrid-Maries kusin Cajsa under något år.

Familjen flyttar till Västra Frölunda på Hinsholmen där Bernard öppnar ett skomakeri. 1895 bildades nykterhetslogen "Hinsholmens Hopp" och den drivande kraften var Bernhard som tog initiativ till att den logen startade. Även Amelie, Bernards yngsta dotter och Ingrid Maria var delaktig i logen. Dom första mötena hölls i Winbergs hem innan det nya Ordenhuset var färdigbyggt på Hinsholmen 1897. Bernhard hade i perioder olika poster i logen. Något han hyste stort och varmt intresse för var ungdomsarbetet och ofta hördes hans röst i logen när han med stort engagemang förde ungdomarnas talan. Ännu vid 78 års ålder verkade han på som ledare för ungdomslogen. Han dog i Örgryte 1928 men var in i det sista en trägen logebesökare.

Hilda (Vinberg) Thornberg 1872-1926

Hilda var äldsta barnet i en skara på fyra. Hennes mamma Ingrid-Marie var liksom barnen födda i Karlskrona där mamma Ingrid-Marie härstammar från. Detta visar sig längre fram vara en avgörande faktor för flera av Hildas barn.

Hilda tillbringar sin tonårstid i landala Göteborg som var kvarter för arbetare. Tillsammans med sina tre syskon Victor, Bernard och Amelia. Göteborg var vid denna tid en betydande industristad. När eller hur vet jag ej men Hilda träffar den något år äldre skoarbetaren Anders Johan Thornberg från Köinge i Halland söder om Göteborg.

De gifter sig 7 nov 1891. Redan 15 aug 1892 föds första barnet

I augusti 1892 föddes deras första barn. När de lämnade Sverige 1917 hade Hilda fött minst tio barn till, av vilka fem dog mycket unga.

Elsa Viola Henrietta - född 19 augusti 1892. Elsa emigrerade 1910 och åtföljde två yngre kusiner (åldrarna 10 och 7) till USA.

Ingrid Angelina - född 3 maj 1894, dog 5 maj 1894 av medfödd svaghet.

Rosa Androna Marietta - född 25 mars 1895. Rosa gifte sig 1914 och stannade i Sverige till 1919. Fartygets manifest visar att Rosa anlände till New York med sin make, son, dotter och hennes syster Barbro.

Carl Johan - född 8 november 1896, död 10 november 1896 - Jag kan inte fastställa vad hans dödsorsak var.

Astrea Oskara Emanuel - född 1 december 1897. Astrea emigrerade med sina föräldrar 1917.

Arnold Sixten Marina - född 2 februari 1899. Arnold kom till USA 1922, men återvände till Sverige strax efter.

Barbro Sirene Gabriella - född 15 maj 1900, död den 14 juli 1901 av bronkit

Tage Helge Lennart Minothi - född 3 augusti 1901. Lennart kom till USA 1919 men återvände så småningom till Sverige.

Barbro Syrene Dalase - född 10 januari 1903, dog 27 juni 1903 av mässling

Bror Jarl Osvald - född 3 april 1904, död 22 maj 1904 - Jag kan inte fastställa vad hans dödsorsak var.

Barbro Elviy Ros-Mari - född 20 februari 1917. Barbro fostras av sin syster Rosa. Hon kom till USA 1919 och flyttade så småningom tillbaka till Sverige.

Hildas man Anders Tornberg reser tidigt över till USA men återkommer varje gång. Hildas äldsta dotter Elsa emigrerar till USA som 17 åring. Släktingar på Hildas mans släkt finns redan i Brocktown.

I Februari 1917 avlider Anders fader samt att Hilda föder sitt sista barn. Hon är då 45 år. Nionde Juli samma år ger sig Anders, Hilda och den kvarvarande dottern i hemmet, Astrea av till USA. Den nästan nyfödda dottern Barbro lämnas till dottern Rosa som gift sig med Hildas kusin Carl Gustav, en av Hedvigs söner från Karlskrona.

Varför reser man till USA med snabbt varsel, vad är det som händer med familjen på våren 1917. Vill Hilda verkligen till USA. Hon har högst några år i svensk skola är läs och skrivkunnig men inte arbetat något.

Hilda var trygg i sin familj, Elsa fanns redan i USA, pojkarna Arnold och Leonard var i svenska flottan som skeppsgossar. Hur kändes det för Hilda att lämna sitt nästan nyfödda barn. Första världskriget var inte slut och ändå åker de. Spelade hungerupproret i maj någon roll för deras avresa.

Väl i USA bosätter sig familjen i Brocktown. Hildas övriga familj ansluter så småningom både Rosa och hennes familj samt de bägge sönerna.

Hilda dör alltför tidigt 1926. Efter det flyttar sönerna hem till Sverige. Leonard till Karlskrona där han får hjälp av Hildas kusin Ebba precis som yngsta dottern Barbro får när hon återvänder 1936. Arnold går till sjöss igen.

Det bör nämnas att Anders, Hildas man har anor till adelssläkten Hård av Toretorp. Anders mormors farfar är Per hård av Toretorp. 1722-1782

I november 1895 reser Anders ensam till USA och lämnade Hilda för att ta hand om sina två unga döttrar. Det finns inte mycket information om den här resan så jag är inte säker på hur länge han var där. Kanske nekades han inträde och det är därför det finns minimala poster och referenser. I januari 1911 reste Anders till USA igen. Hilda stannade hemma med fyra barn, den äldsta skulle ha varit 16-åriga Rosa. Kanske ville han kolla på sin förstfödde Elsa, som emigrerade 1910, eller kanske han besökte sin bror och svägerska, Sven och Alma Tornberg som emigrerade till Bostonområdet 1903.

Om de hoppades på en lugnare atmosfär i USA blev de verkligen besvikna. På begäran av president Woodrow Wilson förklarade den amerikanska kongressen krig mot Tyskland i april vilket resulterade i ett obligatoriskt utkast för män från 21-30 år till militärtjänst, strax efter att ha utvidgat utkastet till valbarhet till åldrarna 18 till 45. Suffragetter höll

demonstrationer över hela världen USA kräver att kvinnor ska få rösträtt. I augusti 1917 började matransoneringen. Anders och Hilda måste ha känt att de inte hade det bättre här. Det var ett stort svenskt samhälle här och de hade många familjemedlemmar i närheten. Som gav trygghet. Jag föreställer mig att det var en svår tid för dem. Särskilt Hilda, efter att ha lämnat sin flicka efter sig. År 1920 bodde Anders, Hilda och deras son Lennart i en hyrd lägenhet i Brockton, MA. Anders, nu 51 år gammal (folkräkningen listar hans ålder som 48), var en sticher i en Cobbling Shop. (ungefär Skohäftare) Hilda, 47 år, var sticher i en skofabrik. Även om han var 18 år gammal, finns det inget yrke listad för Lennart. Ingen av dem hade påbörjat naturaliseringsprocessen. Hilda dog i Brockton 1926. År 1930 bodde Anders med sin dotter Astrea, hennes man och tre barn, tillsammans med Astrea's svärmor. Han arbetade i en skobutik, talade engelska och hade lämnat in sin avsiktsförklaring för amerikanskt medborgarskap. 1940 var han 71 år och hyrde ett rum i Brockton. Enligt folkräkningen hade han inget jobb utan hade "andra inkomster". Det står också att hans bostad 1935 var på samma plats så han hade varit där i årtal. Det fanns fyra andra inhysta, i åldrarna 30-56 år. Anders dog 1943. Han och Hilda begravs på Melrose Cemetery i Brockton MA.

Elsa Viola Henrietta -

född 19 augusti 1892. Elsa var den äldsta av alla barn födda till Hilda och Anders Tornberg. Hennes näst närmaste syskon, hennes syster Rosa, är ungefär 2-1 / 2 år yngre. När Elsa var 12 år hade hennes mamma fött åtta andra barn, varav fyra dog. Elsa hade två yngre systrar och två yngre bröder och som förväntades i dessa dagar var hon som en andra mor för dem. När Hilda annars var upptagen var det Elsa som förväntades driva hushållet.

Familjen bodde i Göteborg. när hon var 17 år emigrerade hon till USA med två av sina yngre kusiner, i åldrarna 9 och 7. (mer under Victors berättelser)

Elsa visas på fartygslistan för fartyget Carmania, som seglade från Liverpool till New York i juni 1910 på en resa som tog cirka 35 dagar. I manifestet anges att hon själv betalade för passagen, hade 25 dollar i fickan, och hennes mål var att åka hem till hennes mosters syster fru Rosa Munsell, i White Plains NY. Berättelsen för hennes kusiner Rosa Vivi och James visar att de inte hade några pengar, deras mamma hade betalat resan och de reser för att vara med sin far, (styvfader) Howard Munsell. Det fanns också ett register för "Aliens Held for Special Enquiry" som visar 17 år gamla Elsa, 9 år gamla Rosa Vive Vinberg och hennes bror, 7 år gamla James. Orsaken till frihetsberövande var "LPC", eller troligt offentligt avgift. Denna beteckning placerades på alla som troligen skulle bli en börda för allmänheten. Eftersom ingen av dem var över 18 och inte hade någon vuxen som reser med dem, arresterades de när de nådde Amerika. De släpptes samma dag (23 juni 1910), men det måste ha varit en skrämmande upplevelse för dem. Speciellt för Elsa. Hon var och hade varit ansvarig för dessa två små barn i veckor, och nu när de nått främmande jord fängslades de. Alla tre listades som "Steerage" -passagerare, vilket var den lägsta kostnadsavgiften. För information om hur resa för Steerage-passagerare var.

Rosa Vivi och James var Victor Winbergs barn. Victor var Elsas farbror, hennes mors bror. När barnen kom till USA ändrade de sitt efternamn till Munsell. Faktum är att fartygets manifest ursprungligen hade dem listade som Munsell men korsade det och listade Vinberg. Deras far, Victor, emigrerade 1928 och bosatte sig i Tarrytown NY. År 1940 bodde Rosa och

James båda med sina föräldrar.

Den 11 oktober 1913 gifte sig Elsa med Isak Frans August (Frank) Emberg i Brockton MA. Frank föddes i Karskrona den 19 december 1889 och hade invandrat från Sverige till Boston på skeppet Ivernia i oktober 1908. I svenska kyrkans register visar hans yrke som daglönare, 1909. 19 år gammal, lämnade Frank in sin ansökan att bli amerikansk medborgare. I avsiktsförklaringen listas hans yrke som skomakare. Deras äktenskapslicens visar Frank som kontorist. När de gifte sig var Frank 23 år gammal. Elsa 21, som inte hade något yrke.

År 1917 avslutade Frank en WW1-ansökan till registrering, som visade att han var anställd av Charles Hillberg, som ägde Franklin Apotek. Enligt folkräkningen 1920 bodde Frank, Elsa och deras fem år gamla son Richard i en hyrd lägenhet på Montello Street i Brockton, MA. Franks yrke var nu apotekare och arbetade för ett läkemedelsföretag. I mitten av 20-talet har Frank tagit examen från Meriano School of Pharmacy i Boston, där han lärde sig både engelska och latin. Han var en licensierad farmaceut som grundade två apotek: Tio år senare bodde de i ett hem som de ägde på Copeland Street i Brockton. Folkräkningen från 1940 berättar att Frank nu arbetar 50 timmar i veckan, bor i samma hus och fortfarande är en farmaceut och arbetsgivare. Apotek i början till mitten av 1900-talet inte bara utdelade mediciner utan det fanns i allmänhet en sodafontän inne. där du kan få en glass soda, en frappe eller ett kallt glas apelsinjuice.

Både han och Elsa svarade ja på frågorna med frågan om de har inkomst från andra källor. Förstod de frågan? Om de har andra inkomster, var kommer det ifrån? 1942 avslutade Frank en WW1-ansökan till registrering. Av detta lär vi oss att han var 5'10" lång, hade blå ögon, brunt hår, ljus hud och hade glasögon.

Rosa Androwna Marietta

föddes 25 mars 1895. Hon gifte sig med Karl Gustaf Waldemar Karlsson den 26 september 1914. Han var 25 år gammal, hon var 19. Carl Gustav kom från Karlskrona och var Kusin med Rosas mamma Hilda. Carl Gustav var dykare i flottan och fick förmodligen tjänst i Göteborg, han står då som inneboende hos Ingrid-Marie och Bernard, (sin moster) på Hinsholmen. Två veckor innan brölloppet, den 12 september 1914, hade Rosa fött sitt äldsta barn, en son som de döpte till Kurt Arnold Lennart Waldemar. Den 20 februari 1917 födde Rosas mamma (Hilda) en flicka som heter Barbro Elvy Ros-Mari. Av någon anledning tog Rosa och Karl hand om Barbro, tog upp henne som sina egen och så småningom använde hon Karlsson som sitt efternamn. Den 7 juli 1918 föddes deras dotter Siv Ingrid Viola Karlsson. De har nu tre barn inom fyra år.

1918 registrerade de sina utvandringsplaner hos den svenska kyrkan och planerade att resa till Amerika på samma skepp som Rosas föräldrar (Hilda och Anders Tornberg). Av någon anledning gick de inte och registrerade sig igen 1919. De anlände till New York den 17 januari 1919. Fartygets skeppslista visar familjen på fem och visar att Barbro har Tornbergs efternamn. När de seglade var Carl Gustav 29 år, Rosa var 23 och barnen var 4, 3 och 2. Enligt folkräkningen 1920 köpte familjen en hemmafarm på Horton St. i Dighton MA, vilket är ungefär 25 mil från var Rosas familjemedlemmar bodde i Brockton MA. Boende med dem var också Carl Tonby, som invandrade 1911, är 58 år gammal och listas som en farbror. Gust som Carl Gustav kallade sig var ägare av gården. Ingen av de tre vuxna var amerikanska medborgare, och de kunde inte heller läsa, skriva eller tala engelska. Gusts yrke listades som förare, Carl Tonby var en jordbrukare på en hemgård (jag har sett familjebilder av Rosa och hennes storfamilj på en gård och fick höra att gården var i

Mansfield. Jag undrar om det fanns en annan gård eller om gården är faktiskt i Dighton? Mer forskning!).

När Rosas mamma Hilda dog 1926, flyttade familjen till Brockton, där Rosa skulle bo resten av sitt liv. Folkräkningen från 1930 visar familjen som bor på Plain Street i Brockton. Barnen är 15, 13, 11 och det finns två pensionärer som bor i samma hus och arbetar i en skobutik.

1940 bodde Rosa, Karl och Kurt i ett hus som de ägde i Brockton. Rosa var 45 år, Carl-Gustav var 51 och Kurt var 26. Rosas yrke är kock på en restaurang. Kan det ha varit den svenska hembakeshoppen?

Någon gång i början av 1940-talet skildes Rosa och Karl Gustaf. 1944 gifte sig Rosa med Harold David Waite. De var bosatta i Brockton resten av deras liv.

Harold dog 1973, 78 år gammal. Rosa dog 1979, 84 år gammal. Rosa är begravd med Harold Waite och hans mor. Fadern saknas. Har hittat hans fader i en fängstransport från någon karibisk ö till USA. Kan detta vara orsaken att han inte står med.

Carl Gustav gifter om sig med Evelyn Dakota. (Mer om Carl Gustav under Hedvigs familj)

Rosa och Carl-Gustav har sina barn Kurt-Arnold och Sylvia. Men de har också tagit hand om Rosas lillasyster Barbro. Det skiljer 22 år mellan de bägge systrarna. Sylvia och Barbro växer upp som systrar. Barbro betraktar Rosa inte som sin syster utan som sin mamma. De har ett gott förhållande livet ut. Som 18 åring blir Barbro gravid. Fadern är okänd. Vad som hänt och vem som fattat beslut om Barbro är ännu inte känt. Barbro föder sin dotter som döps till Ingrid Patricia. Strax efter födelsen flyttar hon till Sverige och adopterar bort barnet. Det logiska är att hon flyttar till sin bror Lennart eller moster Amelia Burman i Göteborg. Det blir Karlskrona och Carl Gustavs syster Ebba Magnusson och hennes familj som hjälper Barbro. Ebbas man Fredrik Magnusson är ägare av ett bussbolag. Tidigare har Barbros bror Lennart återvänt från USA och fått jobb som busschaufför under några år hos Fredrik. Lennart bor vid denna tid i Göteborg med familj. Barbro arbetar som hembiträde och träffar sitt livs kärlek, en busschaufför vid namn Arthur Olausson. De får sex barn varav den äldste Sven Olof (Olle) blir en känd fotbollprofil under sextiotalet i IFK Karlskrona.

Rosa älskade stora hattar. Hon besökte Sverige flera gånger under 60 talet och bodde då mesta tiden hos Ebba i Karlskrona. Rosas dotter Sylvia gifte sig med Donald Broman 1915-92. Donalds mormor kommer från Nässjö så en svensk koppling finns. Tragiskt gick Sylvia bort alldeles för tidigt, endast 29 år 1947. De fick en son tillsammans med namn Donald W Broman jr. 1941-92. Sylvias make Donald gifter om sig med Carolyn (resten okänd än) De får en dotter vid namn Elisabeth (Andersson). Av någon anledning har Donald och hans familj ett gott förhållande med Rosa. I ett av sina sista brev skriver Rosa att Betty (Elisabeth) tar hand om henne och hjälper henne med vardagliga ting. Det bör också nämnas att Ebbas barnbarn Christel Carlsson hade god kontakt och breväxlade med Betty. Donald har också kontakt med Rosas Mosters Amelias barnbarn Kerstin.

Rosa nämner också sin son som kommer så ofta han kan och hälsar på och hjälper henne. ”Men han bär sitt eget kors, hans fru orkar inte upp ur sängen äns, hon har säkert åtta skruvar lösa” skriver den åttioåriga Rosa till Kerstin.

Rosas son Kurt Leonard tjänstgjorde i andra världskriget som maskinist. Han gifte sig med Pauline Ann Zidales. Pauline brors son Scott Dallas skrev i ett mail följande om Kurt Leonard

He married my father's sister and we referred to him as Uncle Arnold.

If memory serves me, he immigrated to the US from Sweden as a youth. He served in the US Navy in World War II and lived the rest of his life in the state of Massachusetts.

Kurt, or Uncle Arnold/Arnie as my siblings and I referred to him was probably the most fun uncle that we had. He was just a great guy and my mother confirmed how well liked he was. He was also quite a good jazz piano player as I recall him playing for us one time when he and his wife Polly (Pauline) came for a visit in the 1960's. My cousin Polly (Arnie's daughter) was born April 23, 1944 and she married James Quattlebaum in 1969. They had two sons. Timmy J. died before his ninth birthday I believe from leukemia. The elder son James R. Quattlebaum is living somewhere in West Virginia after having served in the U.S.

Navy. Cousin Polly died on September 27, 1999 at the age of 55. As far as I know, Polly's husband Jim is still alive, but I've not seen him since 1992.

I've shared the information that you sent with my 89 year old mother, Eleanor, who is Arnie's sister-in-law. She married young Polly's uncle and elder Pauline's brother, Walter.

Astrea

Astrea Oskara Emanuel 1897-12-01. 1975-11-13 Hon växte upp i Goteborg, Sverige med två äldre systrar, Elsa och Rosa, och två yngre bröder, Arnold och Lennart. Sommaren 1917 emigrerade hon och hennes föräldrar från Sverige till New York. Efter ankomsten till New York reste de till Brockton MA. deras ursprungliga destination var Elsa och Frank Embergs hus. Strax efter hyrde de en egen plats i Brockton, som var nära många andra släktingar. Astrea träffade snart sin blivande man i Brocktown.

Gustav Harry Thorell föddes den 14 december 1889 i Brockton MA till Frank och Ida Thorell. När han var spädbarn återvände han och hans mamma till Sverige. Gustav är uppvuxen i Sverige och bodde där till 1913 då han reste från Stockholm till NY och sedan till Brockton där han bodde med sin far och styvmor. Strax efter att Astrea anlände till Brockton träffades hon och Gustav. De bodde ganska nära varandra (inom en halv mil) och jag är säker på att deras vägar korsades vid mer än ett socialt tillfälle.

Gustav och Astrea (Thornberg) Thorell gifte sig 1919 när han var 29 år och hon var 21. De bodde i en lägenhet på Leyden St. 84 i Brockton MA med sin dotter Pearl (folkräkningen visar henne som Frances, som är hennes mellannamn). Båda uppsättningarna av min morföräldrar bodde också i Brockton. I själva verket bodde de båda inom en mil från Gustav och Astrea. De var en nära familj och tyckte om sin tid tillsammans. I juni 1917 registrerade Gustav sig för till första världskriget och listade Leyden Street 81 som hans adress.

Enligt folkräkningen 1920 bodde det en annan familj i detta hus, men det är oklart om de ägde byggnaden eller också var hyresgäster. Det säger oss att Gustav var 30 år, Astrea var 22 och deras dotter, Pearl Frances, var ett 5 månader gammalt barn. De kunde både läsa och skriva engelska, och det listar Gustavs yrke som förman i en skofabrik. Det berättar också att Astrea blev en naturaliserad medborgare 1918, även om jag ännu inte har hittat några uppgifter om det.

Brockton City Directory från 1921 visar att Frank & Albertina bodde på Nillson Street och det finns en anteckning i stadskatalogen att Gustav har flyttat till Mansfield. Kanske på gården med Rosa och hennes familj? 1922 bodde Gustav och Astrea med Frank och Albertina på Rutland Square 24 i Brockton.

De fortsatte att bo i Brockton och hyrde 1930 en plats på East Main Street. Förutom Pearl, som nu var tio år gammal, hade de ytterligare två barn, Gertrude, som var sex, och Harry,

som var två och ett halvt år.

Deras hyra var \$ 30,00, vilket jag antar är månad, och de ägde en radio. Gustavs yrke var arbetare inom skobranschen. Astrea var troligt "hemma" för de fyra vuxna och tre barnen.

År 1935 hyrde de ett hus på Pinkham Street i Brockton. Folkräkningen från 1940 visar att de bodde där med alla sina fem barn, Pearl (20), Gertrude (16), Harry (12), Ruth (6) och Arnold (3) Astreas fader, Anders hade flyttat in i ett rum på Warren Ave. och Albertina Harrys styvmoder bodde på Main St. Gustav, som var en "kompsarbetare" i en skofabrik, hade bara arbetat 20 timmar veckan före folkräkningen och hade bara arbetat i 30 veckor 1939. Pearl letade efter arbete, och hade bara arbetat sex veckor 1939.

Stadskatalogen från 1950 visar dem som bor i Avon, MA. Jag antar att Ruth och Arnold var de enda som bodde med dem på den tiden. Pearl, Gertrude och Harry gifte sig alla då.

Förutom Gustav, Astrea och de tre barnen bodde Gustavs styvmamma Albertina och Astreas far Anders hos dem. År 1923 förled Frank Thorell, make till Albertina och far till Gustav. 1926 dog Hilda (Winberg) Thornberg, fru till Anders och Astrea's mor.

Gustav då 40 år gammal, anställd som arbetare i skobranschen. Anders, 60 år, var en skomakare. Och Albertina, 61 år gammal, var arbetare i sportvaruindustrin.

År 1940 fanns det ytterligare två barn i familjen Thorell och både Anders och Albertina hade flyttat ut från Gustav och Astrea. De bodde båda i närheten tills de dog; Anders 1943 och Albertina 1944

Alla var uppvuxna i Sverige och enligt folkräkningen kunde alla läsa och skriva engelska. I vilken grad de kunde läsa och skriva är jag dock inte säker. Deras brist på formell utbildning i kombination med deras invandrarstatus innebar sannolikt att de skulle arbeta på lågbetalande jobb under hela sitt liv. Att ha flera familjemedlemmar med inkomst och en hemma-mamma som kunde handla, laga mat och städa för alla kan ha varit fördelaktigt för dem alla. Dessutom växte Gustav och Astrea upp i en tid då det förväntades att du skulle ta hand om äldre familjemedlemmar.

Astrea's man, Gustav, dog i februari 1955. 1958 reste Astrea och hennes syster Elsa till Göteborg för ett besök. Föreställ dig hur annorlunda det var för dem! Mindre än 40 år tidigare hade de tillbringat många dagar och nätter på ett fartyg, och nu kunde de göra samma resa på mindre än en dag!

Astrea tillbringade de närmaste 15 åren av sitt liv på att njuta av sina vänner och familj. Hon älskade familjesammanträden! Och älskade sina barnbarn lika mycket som de älskade henne!

Arnold och Lennart Tage (Leonard)

En flivver var att köra en bil från kust till kust. Bröderna Thornberg anlände till USA och Brockton runt 1920. De anslöt sig till övriga familjen. kreativiteten flödade. De importerade rakblad från tyskland till skoindustrin i Brocktown. De skrev boxningsreportage och sände hem till Svenska tidningar. 1926 dör Hilda deras moder och bägge två lämnar USA. Arnold som sjöman på olika båtar och Lennart (Leonard) återvänder till Sverige. Lennart åker inte till Göteborg som vore mest troligt utan till Karlskrona där han får jobb som busschaför hos sin mammas kusin Ebba, i Karlskrona. Han träffar här sin blivande fru och efter några år lämnar de Karlskrona för Göteborg.

Arnold hittas på en skeppslista på ett fartyg från Yokohama. Han uppger som närmast

anhörig sin mammas moster Hedvig i Karlskrona. I Amsterdam finner Arnold sin blivande fru. En svensk aupair. De gifter sig och flyttar till Norrköping och Stockholm och får en son. Arnold arbetar som ingenjör.

Victor Vinberg

Victor Vinberg, född i Karlskrona 3 Mars 1874 – avliden 20 april 1954 Son till Ingrid Marie som är dotter till min referens Elsa Mathsdotter. Victor blir också kusin med min mormor. Viktor näst äldsta barnet av fyra. Född i Blekinge men uppvuxen i Göteborg. I Göteborg fann Victor sin blivande fru Ebba Molin. Livet som skomakare för Viktor var hårt vid denna tid i början på seklet. Familjen flyttar runt i Göteborg. Det finns inte så mycket om Victor mer än var familjen bor mm. Troligt var att det var väldigt besvärligt.

Ebbas och Victors barn var.

Rosa Vivi Vinberg Munsell Porney (Rosa efter sin moster) Känd som Vera född 1900

James, John Jemmy Wiliam Munsell, Vinberg 1902

Doris Ebba Vinberg 1905

Horward (Allan Willy Alrik) Vinberg 1907

Bror Arvid Herbert Harald Vinberg 1909-1912

Utan fast jobb och en liten inkomst var det svårt att få mat och omvårdad till alla fem barnen. Victor var skomakare men arbetade med det som gavs. De flyttade runt i olika stadsdelar i Göteborg där det fanns plats att bo.

Ebbas syster Rosa emigrerar till USA och gifter sig. Hon blir barnlös vilket är en stor sorg. Victor och Ebba gör valet att adoptera bort sina tre äldsta barn till Rosa i USA. Kvar har dom flickan Doris samt Bror som blir tre år gammal. Adoptionen var ett sätt att lösa en svår situation. Barnen fick en god barndom och uppväxt hos sin moster och Victor och Ebba kunde hanka sig fram.

1928 emigrerar Victor med sin familj till USA. Med tiden blir Victor en uppskattad person och skomakare. Han avlider 1954. Två år före Ebba.

Rosa Munsell (Molin)

Ebbas syster Rosa är en viktig person i Victors barns liv därför är hennes historia värd att berätta här.

Ebba och Rosa var två systrar i en barnaskara på ca 10 barn. Rosa var sex år äldre än Ebba. Troligtvis flyttade familjen omkring i Västsverige. Ebba föddes i Sibberud i Värmland och Rosa i Tanum vid den Bohuslänska kusten. Ebba barndom vet jag inte så mycket om. Hon växte upp med sin familj och träffade så småningom Victor.

Som ung 15 åring fick Rosa jobb som piga hos en officer i Falköping. Falköping är långt från hennes hemtrakter så hon måste ha gjort gott intryck eller haft kontakter. Väl där jobbade hon ihop en biljett till USA. Det tog två år. Några av hennes äldre syskon är redan i USA sedan tidigare. Efter några år i New York återvänder Rosa till Göteborg. Väl där arbetar hon ihop till en ny biljett till USA och efter några år ger hon sig iväg, denna gång för alltid. Rosa är driftig och vet vad hon vill i livet. På passagerarlistan till USA deklarerar att hon är både läs och skrivkunnig i engelska språket.

I USA gifter hon sig med den stilige Howard A Munsell. Vid giftermålet hade Rosa hunnit bli 33 år medan Howard var 25. Giftermålet äger rum 20 okt 1904. I början bor de i New York men flyttar efter några år till Watertown, därefter till Westchester och sedan till Tarrytown alla platserna runt New York. De hade det troligen rätt bra ekonomiskt. Det fanns en sak som bekymrade Rosa och det var att hon var barnlös. Hon inser att det börjar bli sent att skaffa barn.

Rosas man Horward ansökte till myndighet för adoption om att adoptera två barn från Sverige. Efter lite byråkrati gick allt bra och Rosa och Howard fick möjlighet att adoptera två av Ebbas barn. Rosa Vivi och James Johns. Deras kusin Elsa Thornberg, äldsta dottern till Hilda åkte över till USA på samma båt för att arbeta som hushållerska. Elsa endast 17 år tar sig an dessa två mindre barn på en resa över 35 dagar till USA med byte i England. Allt går bra och de byter sina namn till Munsell.

Rosa Vivi och James blir adopterade och 1917 kommer deras bror Allan Willy till familjen Munsell. Allan byter namn till Howard. De hade det tryggt under sin moster Rosas beskydd under sin vidare uppväxt. 1928 kommer Ebba och Victor till USA med dottern Doris. De slår sig ner i Tarrytown och Victor får jobb som skomakare. Han blir en uppskattad person där han bor fram till 1954.

För Rosas del slutar det många år senare med skilsmässa. Rosa och Howard Munsell åker till Mexico och gifter sig borgligt i Merrida Yucatan 1933 för andra gången. Vad anledning är vet jag inte. 1940 är paret skilda och Howard är omgift med en Mary trolig parets Munsells hushållerska. De är bosatta i Bergen Oradell New Jersey. I sitt testamente skriver Rosa Munsell i slutet att min make Howard får inget av mig och han vet varför.

Angående resan till USA 1910

En annan släkttforskare, Tina Perry skriver i sin blogg om resan till New York både som Fiction och dokumentär. ”Elsa Thornberg finns på passagerarlistan för fartyget Carmania, som seglade från Liverpool till New York i juni 1910. Resan tog cirka 35 dagar. Hon betalad för sin resa själv, hade \$ 25 i fickan och hennes destination var att gå till sin moster”. Tina fortsätter-”Berättelsen om Rose Vivi och James visar att de inte hade pengar i fickan, deras moder hade betalad resan, och de reser för att vara med sin ”far” (Howard Munsell) enligt skeppslistan. Det fanns också ett utlåtningsregister för speciell förfrågan angående internering vid framkomsten som visar 17-åriga Elsa, 9-åriga Rosa Vive Vinberg och hennes bror, 7 årig James internerades. Anledningen till internering var LPC eller sannolikt offentlig avgift. Denna beteckning placerades på alla som troligen skulle bli en börda för allmänheten. Eftersom ingen av dem var över 18 år och inte hade någon vuxen som reser med dem. De fängslades när de kom till Amerika men släpptes samma dag (23 juni 1910), men det måste ha varit en läskig upplevelse för dem. För Elsa speciellt. Hon var och hade varit ansvarig för dessa två unga barn i veckor, och nu när de nådde utländsk jord var de kvarhållna. Alla tre var listade som ”Steerage” passagerare, vilket var den billigaste biljetten”.

Översatt till Svenska från Tina Perrys Blogg

Rosa Vivi byter namn till Vera och gifter sig med Cornelius Pronay 1922 från Ungern. Fadern var körsnär och avled några år efter ankomsten till USA. Modern tog hand om familjen. De han dock med att få 4 st barn innan fadern dog. Ett av barnen hette Agnes och hennes barnbarn har jag kontakt med.

Vera som hon numera heter får två barn.

Elizabeth föds 1923

Cornelius jr 1926.

Cornelius blir en duktig lärare av 4 graden men lever ensam utan någon livspartner. Han dör 2013. I hans minnestext från begravningen nämns de närmast sörjande vilka är Elizabeths två döttrar. Foton och del av information till denna text är från Judit en av döttrarna till Elizabeth.

Vera träffade Rosa ibland som vuxen. Hon har dessutom ett gott förhållande till Howard (Allan Alrik) sin lillebror. John däremot finns inte med på samma sätt. Han flyttar till sina biologiska föräldrar Victor och Ebba när de kommer till USA. Femte barnet med namnet Bror avlider i Sverige 1912

Howard (Allan Alrik) Vinberg

Howard hade likt sina två äldre syskon adopterats av sin moster Rosa Munsell och hennes man i USA. Howard som han bytte namn till i USA var Victors tredje barn. Vid tio års ålder åkte han över till sina syskon och moster i USA. På skeppslistan över till USA 1918 står Howard som ensam. Det finns också ett par på båten vid namn Thorell som Howards kusin var gift med men det är bara spekulation. Överresan gick av stapeln 9 juli 1918. Först till Oslo sedan till New York. Detta var i slutet av första världskriget. Howard var då 10 år. Han var döpt till Allan Alrik Vinberg. Efter många år i USA när han väl blev myndig bytte han namn till Howard efter sin styvfar. Han flyttade från sina styvföräldrar när han blev myndig. 1926 finns han med på en skeppslista för ångfartyget Drottningholm från Göteborg till New York. Han hälsade troligen på sina föräldrar i Göteborg. Mekaniker var det yrke han skrev sig under. Han behöll förnamnet Howard men bytte tillbaka sitt efternamn till Vinberg.

Tillsammans med Howard Vinberg finns Blanche Champange i 1940 års folkräkning i USA. Dessutom står de som föräldrar till sonen Leonard Rapoza. Så var det också 1935. De bodde i Westchester 60-353 – Withe Plain Robertson 65 New York. Blanche var född 18 september 1905. I Bedford Middlesex County Massachusetts USA. Hennes föräldrar Pierre och Auroe Fournier Champange kom från Quebec, det franska Canada. Därav det franska namnet.

De gifter sig och bor så tillsammans med Blanches syster till andra världskriget. Blanches son omkommer i maj 1943 under strid i stilla havet. Han tjänstgjorde vid flottan. Om denna händelse påverkar deras förhållande är osagt men förhållandet tar slut.

Blanche jobbade resten av sin tid som servitris. Hon dog 85 år gammal i North Salem Westchester County New York. Hon tillbringade sin sista tid på Water Hills Nursing center i norra Salem. Blanche bodde i Poughkeepsie och innan dess White plains i närheten av New York. Hon dekorerades av staten för sin tjänst som "Foster Grandmothers program". Blanche tillhörde St Josephs church i Poughkeepsie. Inga notiser finns om att hon gift om sig eller har fler barn. Den ende släkting som överlevde henne är en syster Violet Kelly född 1919. Blanche dog 17 Juni 1991.

Howard fann en ny kvinna som han gifte sig med 1952 och bildade familj. De fick 3st barn två pojkar en dotter. **Rosmary** var betydligt yngre än Howard och född 1929. Enligt källor hade Howard god kontakt med sin stora syster Vera Ponoray.

Ett av Howards barnbarn har tagit kontakt med mig efter att funnit mitt släkträd på Ancresty. Denna text tillängas Elsa Mathsdotters barnbarnbarnsbarn. Samt Howards barnbarn Tami Vinberg och ett stort tack till Judith Winter som är barnbarn till Vera. samt barnbarnbarnsbarn till Elsa Mathsdotter

Bernard Vinberg

har ingen research på Bernard. Kommer.

Amilea

Amilea är Ingrids-Maries yngsta barn. Till skillnad från sina äldre syskon lever hon sitt liv i Göteborg. Hon gifter sig med Anders Burman från Burträsk som arbetar på järnvägen i Göteborg. De får två söner. Anders jr och Ragnar Wiliam.

Ragnar

Ragnar Wilhem Burman (21 december 1903 - 2 februari 1982) föddes och dog i Göteborg Sverige. Ragnar åkte till USA för att arbeta några år på 1920-talet. Han återvände till Sverige i slutet av 1920-talet, gifte sig och fick en dotter. Enligt dottern hade han också gift sig i USA och fått en dotter. De enda ledtrådarna som han hade var att han arbetade på en golfklubb nära Hudson River i NY och kan ha bott i Yonkers. Hans Amerikanska fru ska ha kallats Vivi. Ragnars kvarvarande foto tyder på detta. Tacksam för all information om Ragnars vistelse i USA.

Den 19 september 1923 undertecknade William (som han kallade sig själv i USA) att arbeta på SS Kungholm, som var ett passagerarfartyg som seglade mellan Göteborg och New York.

William tjänade som servitör på två resor 1923. Den första anlände till New York den 3 oktober 1923 och den andra anlände den 8 november 1923. På sin tredje resa ombord på SS Kungholm var han rumsbetjänt. När fartyget anlände till New York den 1 februari 1924 övergav William fartyget innan dess avgång från New York.

Utifrån de formella dokumenten som måste fyllas i av fartygets kapten var det vanligt att ha någon störning av besättningsmedlemmarna vid varje segling. Förutom "Deserting Seamen", var de tvungna att rapportera utsatta sjömän, Seamen Signed On i denna hamn och Seamen Left på sjukhus (eller död). På denna segling fanns det fyra deserterare, åtta som släpptes och tio som skrev under i New York.

William tillbringade de kommande fem + åren i New York. Det bor en William Burman i Yokers 1928. Hans yrke listas som en servitör, vilket matchar vad vi känner till honom.

Den 13 juli 1929 signerade William tillsammans med tre andra till skeppet MS Gripsholm i New York och seglade tillbaka till Göteborg.

Ragnar var berest och världsvan. Han visslade när han lagade mat vilket han var duktig på. Han gifte sig med Agnes och fick en dotter som än i dag är vid liv med ett klart minne.

Värt att notera att Ragnar tillbringade flerar somrar i Karlskrona med sitt barnbarn hos Ebba och Fredrik.